

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,
μετά την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης εκλογικής διαδικασίας του Συλλόγου μας, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω λίγα λόγια καρδιάς και επομένως ουσίας:

Αφενός να συγχαρώ όλους και όλες όσοι και όσες ενεπλάκησαν με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτές τις εκλογές, έδωσαν έναν ευπρεπή και αξιοπρεπή αγώνα, πέτυχαν το στόχο τους ή απλώς ανέβαλαν την επίτευξή του για το μέλλον και απέδειξαν τη σημασία και την αξία της ενότητας, της συνεργατικότητας, της συναδελφικότητας, του σεβασμού στη διαφορετική άποψη και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Ο Σύλλογός μας βγαίνει στο φως ξανά νικητής και τροπαιούχος, ενωμένος, συσπειρωμένος και δυνατό όσο ποτέ, έτοιμος να ανταποκριθεί και πάλι σε προκλήσεις και προσκλήσεις των καιρών και ... του ίδιου μας του κλάδου. Η κάθε απέλπιδα προσπάθεια να συμβεί το αντίθετο από κάποιους συναδέλφους (επιμένω να το λέω και να το εννοώ!) και η ανεξήγητη ή αιτιολογημένη εμμονή και επιμονή να μας διασπάσουν και να μας σύρουν σαν άλλους Έκτορες πίσω από θρίαμβο ευτελισμού και συρρίκνωσης κατέστη φωνή βοώντος... !

Είμαστε εδώ και παραμένουμε ενωμένοι και με φίλια συναισθήματα, έτοιμοι ο ένας να στηρίξει και να συνδράμει όταν και όπου οι περιστάσεις απαιτούν. Κι αυτό δεν είναι δεδομένο και δεν λογίζεται ως αυτονόητο (πια). Συγχαρητήρια σε όλους και σε όλες! Συγχαρητήρια στο επανεκλεγμένο Δ.Σ. για την επιτυχία και τη δικαίωσή του. Η λογική και το δίκαιο, ευτυχώς, παραμένουν σε ισχύ.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω σε όσους ήδη γνωρίζω και σε όσους δεν έχω ακόμη τη χαρά και την τιμή να γνωρίζω και να συμπορευτώ ένα ουσιαστικό ευχαριστώ από καρδιάς για την τιμή της εμπιστοσύνης τους. Σε εποχές αλλόκοτες ούτε η τιμή και πολύ περισσότερο ούτε η εμπιστοσύνη θεωρούνται δεδομένες. Και επειδή έχω μάθει να «μιλώ» με ποίηση και επειδή η συγκίνηση έχει φτάσει σε ... επικίνδυνο σημείο βρασμού, μόνο τούτο: καταφέρατε να ...ανεβάσετε της καρδιάς τους ζωφόρους παλμούς στους... 97 (όσοι και οι ψήφοι της δικής σας!).

Δεν ξέρω αν οι ..97 παλμοί είναι «φυσιολογικοί» ή ρέπουν προς την ταχυκαρδία, αλλά σίγουρα ακροβατούν ανάμεσα στο λογισμό και στο ονειρό τις πτήσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ και δηλώνω παρούσα και κατά το δυνατό πληρούσα!

Με την εκτίμηση και τα συναδελφικά μου συναισθήματα

Γεωργία Γιώτα

Φιλόλογος-συγγραφέας, Διοικητικός Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας

Υ.Γ.: Σε ό,τι όμορφο και αληθινό ξημερώνει...